

SPIONSKOLEN

ANDAGT



LÆS ELLER GENFORTÆL

Da det havde været påske og Jesus var blevet korsfæstet, var der en flok mennesker i Jerusalem, som var ret bange. Det var Jesus' disciple. Det havde været hårdt at være kristen det sidste stykke tid, for nu var Jesus blevet dømt for at være en løgner og en fupmager, og henrettet for at være den han var. Disciplene vidste ikke rigtigt, hvad de skulle tro og gøre ved dem selv. De var sikre på at Jesus ikke var en fupmager, for efter at de havde set ham dø på korset langfredag, så kom han en aften tilbage til dem, og disciplen Thomas havde mærket spydåret i siden på Jesus. Jo, Jesus han var ikke nogen fupmager.

Problemet var bare, at det vidste resten af byen ikke. De havde ikke set den tomme grav påskemorgen, at Jesus var stået op af graven eller haft besøg af ham efter hans død. Så de og byens politi mente stadig, at det var ulovligt at være kristen. Så ulovligt, at det blev straffet med døden.

Heldigvis stoppede disciplene og de andre, der havde kendt Jesus, ikke med at være kristne, men det var klart, at de ikke kunne gå rundt i gaderne og fortælle om det. I stedet mødtes de hos hinanden og holdt små gudstjenester. Når der er gudstjeneste i kirken, så kan man læse om det i avisen og på kirkens hjemmeside: Hvornår det er, hvem præsten er osv. Det kunne man bare ikke dengang. Det var alt for farligt, for hvis politiet fandt ud af, at der var en kristen gudstjeneste, så ville de komme og anholde alle sammen.

Derfor fandt man på et hemmeligt tegn. En slags kodeord. Måske lidt ligesom hvis du havde en hemmelig hule og havde et særligt kodeord, man skulle sige, for at få lov at komme ind. På samme måde var der hemmelige ord og tegn for at være kristen. Tegnet var en fisk. Så havde man tegnet en fisk på døren eller måske på tøjet, ja så vidste de, som kendte tegnets betydning, at de havde mødt en kristen. På den måde var det muligt for de kristne at mødes og dele tanker og holdninger i hemmelighed uden at blive straffet for det.

BØN

Kære Gud

Tak for dagen i dag og for det vi har haft sammen i FDF i aften.

Tak for smil og grin. Tak for leg og for venskab.

Tak for at vi kan bo i et land og en tid,
hvor man må tro på det, man vil,
og tak at vi kan tro på dig.

Og tak at du tror på os,
selv når vi tvivler og synes det kan være svært at tro på dig.
Fadervor...

SYNG EN SANG

Hvis I mødes om aftenen kan I fx synge
M&L nr. 16 "Nu går solen sin vej" eller
M&L nr. 17 "Aftensolens sidste stråler".

"Samme aften mødtes disciplene. De havde låst døren fordi de var bange for jøderne. Pludselig stod Jesus midt imellem dem og hilste på dem"

Johannes' fortælling om Jesus, kap 20.19